

Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg



14e jaargang nr. 5

4 mei - 31 mei 2024

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgehout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek

- Kerkpoets voor Pinksteren 14 -15 mei
- Dodenherdenking 4 mei
- Synode 2021/2024 Verslag bijeenkomst 9 april

- Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.
- Zuster Wilhelma 60 jaar geprofest
- Redactie Clemensklok opzoek naar versterking
- Witte Donderdag communicanten

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee

We vieren binnenkort de komst van de heilige Geest. Zij is bron van leven en oorsprong van de Kerk. Met Pinksteren daalde de heilige Geest over de leerlingen van Jezus neer, en vanaf dat moment gaan ze erop uit om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dus kun je wel stellen dat Pinksteren het begin van de Kerk is. In zijn afscheidsrede had Jezus beloofd: "Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die altijd bij jullie zal zijn: de geest van de waarheid." (Joh. 14, 15-16) Wij hebben bij ons Doopsel, en later nog eens bevestigd bij ons Vormsel, deze Geest ook mogen ontvangen.

In de verhalen in de Handelingen der Apostelen horen we steeds hoe de heilige Geest de weg wijst: als de apostelen twifelen of ze ook de heidenen moeten dopen, zien ze dat ook over hen bij de doop de heilige Geest neerdaalt, dus dat het terecht is dat zij ook het doopsel ontvangen. De Blijde Boodschap is voor iedereen bedoeld, tot aan het uiteinde der aarde, zo leert de Geest hun. Petrus zegt zo mooi, na de doop van Cornelius en zijn familie, die een Romeins honderdman was en geen Jood: "Nu besef ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt." (Hand. 10, 34-35) God maakt geen onderscheid tussen arm of rijk, wel of niet gestudeerd, man of vrouw, hij kijkt niet naar het land waar je vandaan komt, naar je seksuele geaardheid, etc. Er zijn allerlei verschillen tussen mensen, maar God heeft hen allen geschapen, en houdt van iedereen. God stort zijn Geest over allen uit. Alle mensen zijn gelijkwaardig, omdat alle mensen geschapen zijn naar beeld en gelijkenis van God. Hij heeft een Kerk gesticht door zijn Zoon Jezus Christus, die staat voor een inclusieve, verwelkomende gemeenschap. Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan deze gemeenschap, en zijn Geest te ontvangen. Belangrijk is wel dat 'je God vereert en rechtvaardig handelt'. Je moet ja zeggen tegen God, en naar zijn gebod van de liefde handelen. Tijdens onze bespreking op dinsdag 9 april over het synodaal proces kwam dit duidelijk naar voren: we willen een verwelkomende Kerk zijn, zoals God haar bedoeld heeft. Onze kerk staat open voor iedereen.

Op 22 maart hebben 9 kinderen uit onze parochie het Vormsel, en zo Gods Geest, mogen ontvangen. We zijn blij dat ze hun toetreding tot onze kerk nu afgerond hebben: eerst het doopsel, dan de 1^e Communie en als derde het Vormsel. Zo zijn ze nu volwaardig lid van Jezus' Kerk geworden. Zondag 5 mei ontvangen 9 kinderen uit onze gemeenschap voor de eerste keer de H. Communie, hun tweede stap. We hopen dat de communicanten en vormelingen vaker terugkomen naar onze kerk en gemeenschap, en zo samen met hun ouders ook echte leden worden van de Clemensparochie. Wij geloven in hen, ze zijn van harte welkom in onze gemeenschap.

Ik hoop dat we allen met Pinksteren mogen vieren en voelen hoe de heilige Geest over ons is neergedaald. En dat we aan de mensen mogen laten zien en horen dat we vol van geest zijn, vol van die heilige Geest van God, van die liefde van God voor alle mensen.

pastoor George Dölle



KEULEN

passie voor
(h)eerlijk
vlees!



JACK & TONNY KEULEN
CATERING- EN
PARTYSERVICE
Kerkstraat 26
6336 BB Hulsberg

Tel. 045 – 405 90 21
Fax 045 – 405 90 22
info@keulen.keurslager.nl
www.keulen.keurslager.nl

Rouwette Autobanden

Uw veiligheid, ons beroep.

*Uw adres voor alle maten en merken
auto-, landbouw-, vrachtwagen-,
industrie-, motorbanden en velgen.*

- ★ Specialist in balanceren van uw wielen en het uitlijnen van uw voertuig.
- ★ Concurrerende prijzen.
- ★ Opslag van uw winter- en zomerbanden.

Wiebachstraat 5b - 6466 Kerkrade



T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl

Putweg 49a - 6343 PD Klimmen

T. +31 (0)45 405 12 86 - klimmen@rouwettebanden.nl

www.rouwettebanden.nl - www.eurotyre.com



- Voor al uw groenten en fruit.
- Heerlijke dagverse salades,
lekkernijen en vers belegde broodjes.

Ook bent u van harte welkom voor de

- lekkerste streekproducten
- en de leukste cadeaus.

Geopend van dinsdag t/m zaterdag

Overledenen

Op 1 april is op 84-jarige leeftijd, in zorgcentrum Panhuys, Lei van Sprakelaar overleden. Lei woonde voorheen aan de Burgemeesters à Campostraat. De crematie heeft op 6 april plaatsgevonden.



Op 2 april is op 95-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Heerlen overleden zuster Clementine van Velden. De uitvaart vanuit de kloosterkapel heeft op zaterdag 6 april plaatsgevonden, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof.



Op 8 april is op 87-jarige leeftijd, in zorgcentrum Panhuys, Piet Kroonen overleden. Piet woonde voorheen aan de Parallelweg Zuid. De crematie heeft op 15 april plaatsgevonden.

De zeswakedienst wordt gehouden op zaterdag 25 mei om 19.00 uur in onze kerk.

Ook als er geen uitvaart is vanuit onze parochiekerk, kan de naam van een overledene hier vermeld worden.

De familie moet dan zelf aangeven, dat dit op prijs gesteld wordt, via parochieblad@h-clemens.nl of 06-53704886.

Dopelingen

Op 14 april werd Jinthe Linke gedoopt. Jinthe werd geboren op 30 mei 2023, zij is een dochter van Guido en Fabienne Linke-van der Hagen. Zij wonen in de Julianastraat.

Dat de doop haar tot steun mag zijn op haar levensweg.



Meimaand-Mariamaand

In de meimaand wordt ter ere van de H. Maagd Maria elke woensdag om 18.40 uur (dus vóór de avondmis in het klooster) het rozenhoedje gebeden.

De 1^e woensdag, 1 mei, was dat om 18.00 uur bij het wegkruis.

Het kan een meditatief en zinvol gebed zijn tot God met de voorspraak van Maria voor onze alledaagse beslomeringen en vreugdevolle momenten om dankbaar voor te zijn. Tevens kan er gebeden worden dat er snel een einde komt aan de oorlogen in Oekraïne, in de Gaza-strook en op diverse andere plaatsen wereldwijd. Dat de agressors zich gaan realiseren hoeveel leed zij veroorzaken en dat ze ooit ter verantwoording worden geroepen.

Op vrijdag 31 mei om 19.00 uur wordt de Mariamaand weer afgesloten bij het wegkruis op de hoek van de Churchillstraat / Irenestraat.

We hopen dat er weer veel "meebidders" zijn.

Koffiedrinken na de H. Mis

Het is inmiddels gebruikelijk, dat er op de 1^e zondag van de maand koffiedrinken is na de H. Mis. De 1^e zondag van mei doen onze communicantjes hun 1^e H. Communie. Om organisatorische redenen lijkt het ons beter om het koffiedrinken dan te verplaatsen.

Dus in mei is het koffiedrinken niet op zondag 5 mei, maar op zondag 12 mei.



*Parochiecomité
H. Clemensparochie*



Kerkpoets voor Pinksteren

Op dinsdag 14 en indien nodig woensdag 15 mei a.s. zal onze kerk tussen 9.00 en 12.00 uur weer extra geïmagineerd worden voor Pinksteren.

ren.

Vrijwilligers (mannen en vrouwen) zijn van harte welkom om mee te helpen.

Ook hier geldt: 'vele handen maken licht werk.'

Uiteraard is er in de pauze koffie en vla.

Voel je welkom!

Laten we er samen voor zorgen dat onze kerk er met Pinksteren weer "schitterend" uitziet.

Beleefd uitnodigend, jullie parochiecomité

Witte Donderdag communicanten

Samen met kinderen uit 3 parochies: SCHIMMERT- GENHOUT- HULSBURG stonden we afgelopen Witte Donderdag stil bij het verhaal van Jezus' lijden en dood. De kinderen beleefden zelf de voetwassing en het laatste avondmaal. Het was heel mooi.



Met dank aan de (groot) ouders, de werkgroepen communie en het pastoraal team.

Tot volgend jaar 17 april 2025



Dodenherdenking



Thema van dit jaar: "Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid"

Op zaterdag 4 mei a.s. zal 's avonds om 20.00 uur weer de dodenherdenking plaats vinden bij het monument bij het zusterklooster aan de Schoolstraat.

Daar zal de plechtigheid beginnen met

het in acht nemen van twee minuten stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen, met aansluitend het blazen van de "Last Post" gevolgd door een muzikaal intermezzo door drumband St. Rochus. Pastoor Dölle zal vervolgens iedereen welkom heten, gevolgd door een bezinning. Hierna vindt de kranslegging plaats en brengen de kinderen de bloemenhulde. De plechtigheid wordt afgesloten met een overweging door pastoor Dölle, waarna de plechtigheid wordt beëindigd met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

Wij vertrouwen weer op een grote opkomst.

Uitnodiging voor de ouders van dopelingen van 2023

Jullie kind is het afgelopen jaar 2023 gedoopt in onze Clemenskerk in Hulsberg. Er is toen een doopvlinder met zijn of haar naam bevestigd aan de grote zonnebloemen in de kerk. We willen nu graag tijdens een kleine plechtigheid deze vlinders aan jullie overhandigen en tegelijkertijd jullie kinderen zegenen.

We nodigen jullie daartoe uit voor **zondag 2 juni, om 15.00 uur in de Clemenskerk in Hulsberg.**

Kunnen jullie even via de mail pastoor@h-clemens.nl laten weten of we op jullie aanwezigheid mogen rekenen?

Met vriendelijke groeten,

Pastoor G. Dölle

Gebed voor Moederdag

God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn, heeft u ons moeders gegeven.

Dank u voor hun sterke liefde,
hun koesterende handen,
hun luisterende hart
hun wijze raad.

Wij bidden u voor alle moeders.
Voor moeders in rijkdom en armoede,
met een carrière of op de vlucht,
jonge moeders en oude moeders,
moeders met kinderen en zonder,
en moeders die een kind verloren;
voor moeders die blaken van vertrouwen,
of gekweld worden door twijfel en vragen.

Voor al die moeders bidden wij.
Laat hen merken dat u met hen bent.
Bevestig hen in het goede dat ze doen.
Geef hen vreugde en vrede.
Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen,
tot in eeuwigheid.

Amen

Zuster Wilhelma 60-jaar geprofest

Onlangs werd in ons zusterklooster aandacht geschonken aan het 60-jarig professiefeest van zuster Wilhelma. Velen van ons (de oudere generatie) kennen haar nog als de zuster van de kleuterschool.



Zuster Wilhelma groeide op in het Overijsselse Nijverdal. Aan het einde van haar lagere schooltijd, kan ze zich vaag herinneren, heeft ze ooit met de hand op de bijbel uitgesproken “zo waarlijk helpe mij God almachtig”. Toen is het zaadje geplant.

Maar zover was het nog lang niet. Na de lagere school heeft ze de opleiding tot gezinsverzorgende gevolgd. Ze heeft ook een tijdje in een banketbakkerszaak gewerkt. Ze had ook wel eens kennis aan jongens, maar uiteindelijk trok God toch meer. Het was een heel andere tijd, er was een klooster in het dorp en meerdere jonge meisjes gingen in het klooster. Uiteindelijk werd juffrouw Rina Scholten ook door Hem geroepen.

Eerst een half jaar Postulaat, daarna volgde de inkleding, dan 2 jaar Noviciaat en dan de 1^e Geloofte (van toen af begon de teller te lopen). Na deze 1^e geloofte werd de Geloofte jaarlijks vernieuwd, tot men klaar was voor de Eeuwige Geloofte. Dit was een moeilijke tijd voor zuster Wilhelma, omdat ze zich realiseerde dat ze nooit moeder of oma zou worden als ze definitief in het klooster zou gaan. Haar toenmalige overste, zuster Andrea stelde haar vóór om de opleiding tot kleuterleidster te gaan volgen, dan kon ze toch met kinderen werken. Toen durfde zuster Wilhelma ook de stap tot de Eeuwige Geloofte te zetten en bond ze zich aan de Heer voor de rest van haar leven.

De langste tijd van haar werkzaam leven heeft ze aan de kleuterschool in Hulsberg gestaan, waar ze na enige tijd ook hoofd is geworden. Zo werd ze dus moeder van heel veel kinderen. Daarna heeft ze nog ca. 6 jaar bij een pastoor in Ulft gewerkt. Ze is ook een tijd lang teruggegaan naar het klooster in Nijverdal, waar ze gevraagd werd voor werk in de parochie, zieken bezoeken en begeleiden en de ziekencommunie aanreiken. Ook begeleidde ze jong paren, waarbij de beide partners verschillende religies hadden, op weg naar hun huwelijk. In Nijverdal bracht ze ook de daar wonende Molukse gemeenschap in contact met de zusters en dorpsgemeenschap. Tot voor enkele jaren heeft zuster Wilhelma ook nog in het oude Panhuys vrijwilligerswerk gedaan. Ook hier bezocht en begeleidde ze zieken en

verzorgde samen met andere vrijwilligers Woord- en Communievieringen.

“Wij zijn ook maar gewone mensen, maar hebben een andere keuze gemaakt.

Zo heeft iedereen zijn roeping”, aldus zuster Wilhelma.

Wat wil zuster Wilhelma ons meegeven: Laat je niet meevoeren in de huidige jachtige tijd. Alle bezit en alles willen hebben maakt niet gelukkig. Geluk zit in andere dingen, volg je eigen hart, laat je leiden door Zijn Geest. Behandel je medemensen, zoals jij ook behandeld wil worden, je krijgt het honderdvoudige terug.

Luister goed naar de “Blijde Boodschap”, die Jezus ons aanreikt en leef ernaar. Het is de manier om gelukkig te worden. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is. Ook zuster Wilhelma heeft in haar leven moeilijke momenten gekend, maar is er met Zijn Hulp altijd weer bovenop gekomen, ze stond nooit alleen.

Haar grootste wens is dat er ook weer roepingen komen voor het kloosterleven.

“Het is een mooi en waardevol leven.”

Zuster Wilhelma, namens onze parochiegemeenschap, van harte gefeliciteerd met uw 60-jarig jubileum.

Geloven in de ander.

Ieder mens telt mee.



De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris [WNM] zorgt voor financiële steun. Gesterkt door deze uiting van solidariteit zetten Nederlandse missionarissen en werkers zich in voor anderen.

In deze jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies. Zo maken wij samen dit belangrijke werk mogelijk en kunnen de missiewerkers zich inzetten.

Geïnspireerd door hun geloof zetten ze zich in over de hele wereld. De foto laat zien hoe een missionair werker zich inzet om een baby die de moeder verloren heeft te troosten en op te vangen. Ze willen dat vrouwen meer rechten krijgen en dat gehandicapte kinderen niet verstopt worden maar in de maatschappij opgenomen worden. Dit zijn enkele voorbeelden van hun werk.

Samen met U willen wij hun steunen.

In onze kerk doen wij dat middels een kerkdeurcollecte in het Pinksterweekend.

U kunt ook geld overmaken op **NL30RABO 0171211111**
t.n.v. Week Nederlandse Missionaris

Werkgroep Humisa

LIMBURGS
Lekkerste

LEEFDE
VEUR DE
STREEK



powered by
Scheepers
Retail Groep

www.ahscheepers.nl

Albert Heijn Hulsberg

Europaplein 1 6336 BE Hulsberg
045 405 8460

Onze openingstijden:

Ma t/m Zo 08:00 - 21:00



BM advisering
accountancy

BETROUWBAAR MAATWERK

- ▶ ADMINISTRATIES
- ▶ JAARREKENINGEN
- ▶ AANGIFTEN
- ▶ BELASTINGADVIES
- ▶ ARBEIDSRECHT
- ▶ FINANCIERINGSAAVVRAGEN
- ▶ LOONVERWERKING
- ▶ BEDRIJFSOPVOLGING

045 405 36 36

Schoolstraat 1
6336 AN Hulsberg
bm-advisering.nl
bm-accountancy.nl

De Osseploeg

t u i n c e n t r u m
b l o e m i s t e r i j

*Een vertrouwd adres voor een persoonlijk
advies voor huis en tuin.*

*Tevens hebben wij een ruim assortiment
snijbloemen en kamerplanten.*



Wijnandsraderweg 26 Hulsberg

Tel. 045-4051964

www.osseploeg.nl



Hub Lemmens

Brood- en Banketbakkerij

Klimmenderstraat 31 - Klimmen
Europaplein 1 - Hulsberg

Diensten en misintenties

Zaterdag 4 mei. Vooravond

6^e Zondag van Pasen.

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.
het Gelegenheidskoor.

Jo Thewissen (vanwege verjaardag).

Zondag 5 mei: 6^e Zondag van Pasen.

11.00 uur: Hoogmis met viering 1^e H. Communie.

Voor de parochie en tot intentie van de
zieken; Wiel en Ans Jongen-Harst, opa en
oma van Pip die vandaag voor het eerst de
communie krijgt.

Woensdag 8 mei:

19.00 uur: H. Mis in het klooster.

Mia Janssen (vanwege verjaardag); jaardienst
Christin Starmans; Tiny en Thei
Meijers-Veldman.

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag.

11.00 uur: Hoogmis in de kerk m.m.v.
het Gregoriaans koor.

Ouders Lena Gijzen en Toon Noteborn.

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Zaterdag 11 mei. Vooravond

7^e Zondag van Pasen.

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.
het Gelegenheidskoor.

Jaardienst Gerardine Starmans; jaardienst
Tiny Brouns; jaardienst ouders
Mommers-Crutzen.

Zondag 12 mei: 7^e Zondag van Pasen.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.

Na de mis koffie drinken in de kerk.

Voor de parochie en tot intentie van de
zieken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
zielendienst Lei van Sprakelaar.

Woensdag 15 mei:

19.00 uur: H. Mis in het klooster.

Tiny en Thei Meijers-Veldman.

Donderdag 16 mei:

10.00 uur: H. Mis in het klooster.

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Zaterdag 18 mei. Vooravond

Hoogfeest van Pinksteren.

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.
het Gelegenheidskoor.

Voor mensen die elkaar steunen en

bemoedigen in woord en in daad.

Zondag 19 mei: Hoogfeest van Pinksteren.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC.

Voor de parochie en tot intentie van de
zieken; jaardienst ouders Frissen-
Haagmans; zielendienst Annie Collaris-
Houben (vanwege sterfdag echtgenoot
Gène Collaris); Nieke Brounen-Crombag,
de overleden ouders Brounen-Dullens en
de overleden ouders Crombag-Pisters.

Maandag 20 mei: 2^e Pinksterdag.

11.00 uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Zielendienst Mia van Zijl-Loijens (vanwege
verjaardag).

Woensdag 22 mei:

19.00 uur: H. Mis in het klooster.

Tiny Rouwet-Limpens (v.w. verjaardag);
Tiny en Thei Meijers-Veldman.

Donderdag 23 mei:

10.00 uur: H. Mis in het klooster.

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Zaterdag 25 mei. Vooravond

8^e Zondag door het jaar B / Vooravond

Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).

19.00 uur: Dankviering communicantjes.

H. Mis in de kerk.

Zeswekendienst Piet Kroonen.

Zondag 26 mei: 8^e Zondag door het jaar B / Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor.

Voor de parochie en tot intentie van de
zieken; zielendienst Marie-Louise
Engelen-Mengelers; jaardienst ouders
Rouwette-Souren, tevens t.i.v. Paul Souren
en overleden familie; zielendienst rector
Frans Schmeits.

Woensdag 29 mei:

19.00 uur: H. Mis in het klooster.

Tiny en Thei Meijers-Veldman.

Donderdag 30 mei:

10.00 uur: H. Mis in het klooster.

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Vrijdag 31 mei:

19.00 uur: Afsluiting meimaand, ter ere van de
H. Maagd Maria, met rozenkransgebed bij
wegkruis op de hoek Churchillstraat /
Irenestraat.

LE **G**ARAGE

MIJN KAPPER

Kerkstraat 22

6336 BB

Hulsberg

045-4059040

Wij werken volgens afspraak



Pedicure
Manicure
Nagelstyling
Visagie
Massage
Schoonheidsbehandelingen



Schoonheidssalon
Jannelle
Hulsberg

St Clemensstraat 2
6336BC Hulsberg
045 4052165

onderhoud reparaties apk verkoop

JD Autoservice

Raadhuisstraat 107 Hulsberg 045 - 405 50 56 www.jdautoservice.nl

Raadhuisstraat 107

Hulsberg

045-4055056

**De beste service
Voor reële prijzen.**

**Diverse occasions,
Ook op bestelling!**

www.jdautoservice.nl



Greetje Haagmans
vinologe



- Wijn uit de hele wereld
- Wijnadviezen
- Wijn cursussen

Wijnhuis l'Ambiance BV
Gouverneur Houbenstraat 27
6336 AC Hulsberg

w www.wijnhuisambiance.nl
t 045 405 19 76 | **e** ambihul@planet.nl

Diensten en misintenties

Parochiekalender

Wo. 1 mei	18.00 Rozenkransgebed bij wegkruis
Vr. 3 mei	Ziekencommunie
Za. 4 mei	20.00 Dodenherdenking
Zo. 5 mei	11.00 1 ^e H. Communie
Zo. 12 mei	2e zondag vd maand
Koffiedrinken na de H. Mis.	
Zo. 19 mei	11.00 Pinksteren G.K.C.
Za. 25 mei	19.00 Dankviering communicanten
Vr. 31 mei	19.00 Rozenkransgebed bij wegkruis
Vr. 7 juni	Ziekencommunie
Zo. 9 juni	Sacramentsprocessie

Algemeen H. Missen:

Woensdag	19.00 uur Kloosterkapel
Zaterdag	19.00 uur Kloosterkapel
Zondag	11.00 uur Kerk

Data voor gezinsmissen komend schooljaar:

Zondag 5 mei - 1e H. Communie
Zaterdag 25 mei - Dankviering communicanten

Woord van de redactie

In de kerk staat een mooie Ark van Noah, gemaakt door de ouders van de communicanten. Elke communicant heeft tijdens de presentatie viering een andere knuffel in de Ark geplaatst, allemaal verschillende dieren. Een perfect symbool voor het zeer actuele thema "Iedereen hoort erbij!"



Op dinsdag 9 april had het kerkbestuur van de parochie federatie Genhout, Hulsberg en Schimmert de parochianen uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek over "De kerk van de toekomst" in

de pastorie van Schimmert. Deze gesprekken zijn een onderdeel van de oproep van Paus Franciscus om de kerk te vernieuwen vanaf de basis. Dat wil zeggen dat de Paus de mening van zijn gelovigen belangrijk vindt. Als kerkbestuur waren we aangenaam verrast dat zoveel parochianen gehoor hebben gegeven aan onze oproep, we waren met 27 personen. We hebben twee thema's uitvoerig besproken namelijk:

deelname aan een verwelkomende Kerk vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

Iedereen heeft uitgebreid zijn eigen mening naar voren kunnen brengen.

Op de website van de parochie kunt u het gespreksverslag lezen dat namens onze parochie naar het bisdom is gestuurd.

Alle verslagen worden gebundeld en worden uiteindelijk in Rome gebruikt om de synode onder leiding van de Paus voort te zetten.

Als kerkbestuur en parochie-comités zullen we de opmerkingen die gemaakt zijn, proberen ter harte te nemen.

Verder hebben een aantal deelnemers aangegeven dat er behoefte is aan een vervolg aan dit soort bijeenkomsten en daar willen we graag gehoor aan geven.

Kerkbestuur Parochiefederatie Genhout Hulsberg Schimmert

Wie wil er bakken voor de Afterparty Processie?????

Reeds diverse jaren is er na de processie een "Afterparty". De aanwezige parochianen krijgen op het pleintje vóór de kerk, een kop koffie of thee aangeboden met een lekker stukje gebak.

Als je wilt bakken of gebak wilt sponsoren geef dat dan telefonisch of per mail door aan Marjo de Ruijter, Telefoon: 0655320570, email: marjoderuijter@gmail.com

Op de website van onze Parochie:

Onder inspirerende bijdrages: <https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/>

Voor een verantwoordelijke stem bij de Europese verkiezingen

Toolkit voor jongeren mbt verkiezingen Europees Parlement



IFH
 installatietechniek
Frans Hagemans
 Parallelweg Zuid 67
 Hulsberg
 045 - 405 32 86
 06 - 206 34 033
WATER - GAS - CV



Verenigde Apotheken Limburg
APOTHEEK RAVENSBOS
 Parallelweg Noord 2
 6336AE Hulsberg
 ma t/m vr: 8.00-17.30 uur
 tel: 045-4052700 fax: 045-4054202
apotheekhulsberg@eerstelij.nl
www.v-a-l.nl

Uw huis verkopen? Een taxatie nodig?

PETER DE VOR

makelaardij & taxaties



045-4059034
peterdevor.nl

Een begrip in persoonlijke dienstverlening!



Centrum voor Fysiotherapie
 &
 Medische Fitness

Schoolstraat 8, 6336 AR Hulsberg. Telefoon: 045-4051948
 Past. N. Creftenstraat 4a, 6231 HH Meerssen
 Tel.: 043-3644066
 Email: info@medischefitness.nl
www.medischefitness.nl



Sportparklaan 10
 6336 AB Hulsberg

Donderdag t/m Zondag
 Open vanaf 15.00 uur
 Tel: 045 2001008

Huisbezoek en ziekencommunie

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, gewoon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een luisterend oor, etc..

Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld wordt.

Als u eens per maand de ziekencommunie wilt ontvangen, kunt u dat ook aan mij doorgeven.

U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail naar pastoor@h-clemens.nl

Pastoor George Dölle



Kennen jullie dat ook?

Jullie willen, redelijk onverwacht, een hapje gaan eten met het gezin?

Maar geen zin in weer de snackbar of pizza?

"Wat zullen we dan nu weer nemen voor de kindjes?"



Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Wij zijn en blijven **betaalbaar!**

Wij hebben een **kleine-eter-kaart**.

Een lekker klein tomatensoepje.
Een heerlijke pasta, broodje knakworst, schnitzeltje of shoarma!

Ook zijn de kleine/lunchgerechten de hele dag door bestelbaar.
Dus ook in de avond een lekkere uitsmijter of broodje spek en ei.

Spelen mag binnen en buiten!



Dross. De Limpensplein 16
 6343 AW Klimmen
 045 405 5143

Communicanten 5 mei

brengeen worst naar de zusters

Zaterdag 20 april heeft een groep van onze communicanten een worst naar de Blauwe Zusters van klooster Regina Pacis in Oud-Valkenburg gebracht. Zij hebben de zusters gevraagd voor hen persoonlijk te bidden, en ook voor mooi weer op de dag van hun communie, zondag 5 mei. Helaas was het zaterdag 20 april geen mooi weer, tussen de buien door is de groep vanaf de kerk van Hulsberg naar Oud-Valkenburg gewandeld. De zusters hebben hen daar hartelijk ontvangen en uitgelegd wat de Eucharistie inhoudt, en wat het betekent als zij de H. Communie ontvangen: Jezus komt dan zelf in hun hart via de H. Communie. Ze kregen ook wat te drinken met een koekje erbij. Al met al, ondanks het weer, een hele mooie middag.

De volgende kinderen ontvangen zondag 5 mei voor het eerst de H. Communie:

Pip van den Berg
Fenne Brock
Milou Dolmans
Eef van Loo
Veerle Nelissen
Jelle Renckens
Kurt Schefer
Olivier Tonnaer
Lorenzo Wackers



Een schilderij

Amar is volledig blind sinds zijn achttiende. Toch heeft hij een passie voor wandelen. Naar buiten gaan en alles in zich opnemen is wat Amar in beweging houdt. Hij wandelt graag met iemand die kan zien en vraagt dan of diegene het landschap voor hem wil beschrijven. Zie het als een leeg schilderij. Terwijl de ander het landschap voor hem beschrijft, vult Amar het schilderij in gedachten in.

Amar vertelt dat wandelen voor hem bijzonder is. Mensen die kunnen zien, verdelen hun energie over vijf zintuigen. Maar hun zicht is vaak dominant. Omdat Amar niet kan zien, gebruikt hij er vier. Als je al je zintuigen gebruikt, komt de wereld tot leven. Toen hij volledig blind was, realiseerde Amar zich dat hij twee keuzes had. Hij kon kiezen voor een leven in zijn eigen kleine wereld vol duisternis en depressie of hij kon kiezen voor optimisme en ja zeggen tegen wat het leven te bieden heeft. Dit is het leven dat Amar koos. Sinds hij blind is, heeft hij niets meer te verliezen. Als hij iets graag wil, dan gaat hij ervoor. Net als de blinde bedelaar die van omstanders hoort dat Jezus langskomt. Hij schreeuwt om de aandacht van Jezus. Deze kans laat hij niet voorbijgaan. 'Houd toch je mond!' zeggen omstanders tegen hem. Maar de blinde man laat zich niet de mond snoeren en roept Jezus nog harder. Van Jezus krijgt hij zijn zicht terug. Belangrijker nog, hij wordt voor het eerst als mens gezien.



Bron:freepik

Je blik op de
wereld hangt af van
wat je *meedraagt*
in je hart

De redactie van de Clemens-Klok is op zoek naar versterking

Is dit niet iets voor jou??

Bij de Clemens-Klok zijn we met een heel leuk redactie-team, waarbij de diverse taken goed verdeeld zijn. Op dit moment is echter door een ongelukkige val iemand uitgevallen die mede zorgt voor de lay-out. Het is allemaal nog te behappen, maar we merken dan wel, dat we kwetsbaar zijn. Vandaar deze oproep.

We zoeken iemand die het leuk vindt om iets te doen bij de samenstelling van de Clemens-Klok. Als je goed overweg kunt met Word en Excel, dan mag Publisher (waarmee we werken) voor jou ook geen probleem zijn.

Uiteraard is het mogelijk om eens te "komen proeven" wat het inhoudt.

Erg leuk om te doen, als je je ergens voor wilt inzetten.

(ca. 5 uur werk per 4 weken)

Voor meer informatie, bel 06-53704886!!

Mirjam, Loes, Marjo, Will en Jeu
(redactie Clemens-Klok)



Als Stichting Elk Kind Telt Mee willen wij u via deze weg vragen om **geen kleding meer af te zetten bij Familie Pluijmaekers**, Jhr. v.d. Maesenstraat 57 in Hulsberg.

Graag maken wij u erop attent dat goede, moderne en draagbare kinderkleding t/m maat 176 aangeleverd kan worden in Voerendaal, Hogeweg 32.

Dit kan iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Via onze website <https://elkkindteltmee.nl/> kunt u alle informatie vinden. Ook vind u hier meer adressen voor donatie van volwassenen kleding en overige spullen.

Wij geven uw kinderkleding t/m maat 176 een 2^e kans, kinderen die het nodig hebben zullen deze met veel plezier dragen.

PLANTENMARKT EUROPAPLEIN - HULSBERG 11 MEI 2024 8.00u - 15.00u



KVW  HULSBERG



Deze sfeervolle en warme accommodatie biedt u de totale verzorging van bruiloften, partijen, communiefeesten, barbecuen en vergaderingen, geheel naar uw eigen wensen.



Tevens kunt u bij ons ook terecht voor een lunch, a la carte diner en koffietafel.

Emmaberg 30
6301 ER Valkenburg a/d Geul
Tel./Fax 043-6013154
info@hotel-rido.nl
www.hotel-rido.nl

Vrijwilligersavond 2024

Donderdag 4 april was weer de Vrijwilligersavond van onze parochie. We begonnen weer met een H. Mis uit dankbaarheid in onze H. Clemenskerk, opgeluisterd door een koor bestaande uit Gelegenheidszangers, begeleid door onze gewaardeerde vrijwilliger Ad van Venrooij.

Na afloop van de H. Mis gingen we naar het Gemeenschapshuis, waar iedereen getraakteerd werd op een lekkere kop koffie of thee met vla.

De muzikale omlijsting van de avond was in goede handen bij Willem Claessens en Gerrie Kersic, die in 2 blokken optraden met daartussen een pauze, zodat er ook nog een woordje gewisseld kon worden met tafelgenoten. Tijdens deze pauze verraste ons een 5-koppig "Indonesisch groepje", bestaande uit onze beide kape-laans Stéfan en Charles, hun medepater Sinctus en 2 Indonesische priesterstudenten op een muzikaal intermezzo, dat erg in de smaak viel.

Een vast onderdeel van onze Vrijwilligersavond is altijd het aanbieden van de Paaskaars aan een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Dit jaar was dit Brigitte Driessen-Dolmans. Brigitte zet zich al vele jaren op een bijzondere manier in voor onze Communicanten, Vormelingen en misdienaars. Brigitte, namens onze parochie, harte-



lijk dank voor jouw onmisbare, niet aflatende, inzet.

Naast de Paaskaars hebben we nog een andere manier bedacht om vrijwilligers te bedanken die zich meer dan gewoon inzetten voor onze parochie, de Clemens-Plaquette. Dit jaar is de keuze gevallen op de dames Paula Bruls en Irene Sikora, die al vele jaren, weliswaar tegen een kleine vergoeding, onze kerk poetsen. Deze zag er ook door het jaar heen altijd op haar "paasbest" uit. Paula en Irene, hartelijk dank daarvoor. Door omstandigheden konden beide dames helaas niet aanwezig zijn tijdens deze avond. We mogen weer terugkijken op een zeer mooie en gezellige vrijwilligersavond.



Alle vrijwilligers van onze parochie, al dan niet aanwezig op deze avond, hartelijk dank voor jullie inzet voor onze parochie van de H. Clemens, op welke manier dan ook. Met Jezus als voorbeeld, zijn we "samen onderweg".

Een bijzonder woord van dank verdienen ook de eveneens vrijwilligers van ons aller Gemeenschapshuis "De Lange Berg", die ons vorstelijk verzorgd hebben. Ook zij zijn onmisbaar voor onze Hulsbergse gemeenschap.

Parochiecomité H. Clemensparochie



Mededelingen en verenigingsnieuws



Jubileumconcert Geulvallei

Fanfare St. Clemens is al vele jaren lid van Muziekfederatie De Geulvallei; een federatie

waarbij meerdere fanfares en harmonieën uit de regio Valkenburg aan de Geul aangesloten zijn. Dit jaar bestaat de Muziekfederatie 60 jaar en dit wordt o.a. gevierd met een jubileumconcert op zaterdag 25 mei. Tijdens een concertavond in de Polfermolen in Valkenburg zal voor de pauze een groot jubileum fanfare orkest, bestaande uit de fanfares van Schin op Geul en Arensgenhout concorderen. Na de pauze zal een groot jubileum harmonie orkest, bestaande uit de korpsen van Valkenburg, Sibbe-Ijzeren, Vilt en Berg en Terblijt voor het voetlicht treden. Naast de fanfares en harmonieën wordt medewerking verleend door zangeressen Imke Heitzer en Dyanne Sleijnen. Laatstgenoemde zal ook de presentatie voor haar rekening nemen. Ter voorbereiding zullen de korpsen in de middag samen repeteren voor het afsluitende concert in de avond. Kortom een dag waar de verbinding tussen muzikanten centraal staat en het publiek wordt getraakteerd op een avond vol blaasmuziek. De concertavond start om 20.00 uur en de zaal in de Polfermolen gaat om 19.00 uur open voor publiek. De entree voor dit jubileumconcert is 5 euro waarbij er uitsluitend een avondkassa is.



Deelname Maasgouw toernooi

Op zaterdag 25 mei nemen wij deel aan het Maasgouwtoernooi in Nieuwstadt. Als voorbereiding op onze deelname aan het Bondsconcours op zondag 24 november wordt er momenteel hard gerepeteerd aan de concourswerken. Een van deze werken 'World of Wizards' van Stijn Roels gaan wij tijdens het Maasgouwtoernooi voor het eerst ten gehore brengen. Dit werk neemt ons mee naar een wereld van magiërs waar een strijd woedt tussen goed en kwaad. Wij openen het Maasgouwtoernooi op zaterdag 25 mei om 17.20 uur in Sporthal "De Sijrp" in Nieuwstadt. Bent u benieuwd hoe onze inspanningen vorderen? U bent van harte welkom om te komen luisteren!



De Hoeskamertref organiseert op **maandag 13 mei** een **Vrije Inloopmiddag** van **14.00 tot 16.00 uur** in

De Hoeskamer. Op deze middag kan men terecht om een kaartje te leggen, te Rummikuppen, te Sjoelen, Mens erger je niet of andere spelletjes. Mocht U vervoer van de Wensbus nodig hebben voor deze middag, graag dit dan uiterlijk vrijdag **10 mei** voor 12.00 uur doorgeven aan Mw. Bertie Peeters, 06-44990885 of mailen naar: hoeskamertref@gmail.com.

Twee weken later, op **maandag 27 mei**, staat De Hoeskamertref van **14.00 tot 16.00 uur** in het teken van een **presentatie** over de **Limburgse Volkscultuur**. Mw. Annie Schreuders-Derks vertelt ons deze middag over Limburgse tradities, eetgewoonten, weerspreuken, gebeden en gedichten en zij brengt ook enkele bijbehorende kledingstukken mee. De kaarters kunnen natuurlijk in het café terecht. Mocht U vervoer van de Wensbus nodig hebben, dan kunt U dit tot vrijdag 24 mei voor 12.00 uur doorgeven aan Mw. Bertie Peeters.

*De vrijwilligers van de Hoeskamertref
heten U van harte welkom!*

87e Blindendag in Sweikhuizen.

Op 23 juni is er, naar wij hopen, de 87e Blindendag in Sweikhuizen. Gezien het beperkte aantal deelnemers hebben we ervoor gekozen om de Blindendag samen te houden met de sacramentsprocessie.

Het is een geheel door de gemeenschap van Sweikhuizen gedragen dag. Sinds enkele jaren is er ook medewerking van de omliggende parochies. Deze dag wordt georganiseerd voor blinden en slechtzienden. We beginnen de dag met een heilige mis om 10.30 uur, aansluitend de sacramentsprocessie waarna een lunch. Behoort u tot de doelgroep en wenst u deel te nemen aan deze dag schrijf de datum alvast in uw agenda. Kent u mensen die tot de doelgroep behoren wijs hen dan op de mogelijkheid om deel te nemen aan deze Blindendag.

Aanmelding (voor 12 mei) en informatie:
blindendagsweikhuizen@gmail.com
of via tel.nr. 06-42667484

Odilia Comite Sweikhuizen



AGENDA

Meer informatie vindt u op de website

Er zijn wekelijks veel activiteiten in Klooster Wittem

zie <https://www.kloosterwittem.nl/Agenda>

Mededelingen en verenigingsnieuws

Agenda Hulsbergs Verenigingsnieuws

De agenda is te vinden op

<https://www.h-clemens.nl/agenda/>



1 juni Start voorverkoop Tent Siteit kaarten

Zaterdag 1 juni, vanaf de klok van 10.00 uur, start de online kaartverkoop van de dag- en weekend kaarten van De Tent Siteit in Arensgenhout. Zorg dat je klaar zit met je pc, tablet of telefoon en scoor je kaarten voor het jubileum programma van De Tent Siteit in Arensgenhout. Omdat we 60 jaar tentfeest vieren hebben we een extra vet programma samengesteld.

Via de website www.detentsiteit.nl vind je alle informatie over het programma en kun je de kaarten online kopen. Afgelopen edities waren de kaarten binnen zeer korte tijd uitverkocht dus zorg dat je op tijd inlogt! We verheugen ons al op ons jubileumfeestje dus zorg dat je erbij bent!

Stap in de wereld van Klooster Wittem

Ontdekkingstocht voor gezinnen

Gezinnen of volwassenen met kinderen (vanaf ca. 8 jaar) en jongeren maken op interactieve wijze kennis met Klooster Wittem. Onder begeleiding van vrijwilligers ga je op ontdekkingstocht door kapellen en andere ruimtes in het klooster. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en nieuwe ervaringen op te doen. Halverwege is er een ruime pauze met een drankje (limonade, koffie, thee) en wat lekkers. Stap in de wereld van Klooster Wittem en laat je verrassen!

Op donderdag 2 mei (in meivakantie) en dinsdag 7 mei (week van Hemelvaart), van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Kosten: 10 euro per gezin/groepje

Aanmelden kan via telefoonnummer 043-4501741

Of via de website van het klooster : www.kloosterwittem.nl

Naast deze gezinsrondleidingen zijn er reguliere rondleidingen op woensdag en zaterdagochtend.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via de site of telefonisch bij het klooster Wittem.

Nieuws en weetjes van



Inloop middag "Kom en Doe Mee"

Donderdag 16 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.

Een bijzondere editie deze keer want we gaan letterlijk en figuurlijk "De Boer Op". We verlaten onze locatie voor een bezoek aan melkveebedrijf Custers in Aalbeek..

De koeien zien er niet heel veel anders uit dan vroeger, maar de manier waarop de boer ze verzorgt wel. Daarom gaan we kijken en ervaren hoe de nieuwe technieken worden toegepast. Ook hebben we een primeur: we maken kennis met een gloednieuw product van dit bedrijf nl. "Boerengeluk", zuivelproducten die exclusief met de melk van dit bedrijf en door de dochter van de boer worden gemaakt. Anke Custers zal tijdens ons bezoek hier meer over vertellen, en ons laten proeven. Ook is het mogelijk wat van deze producten te kopen als u dat wil.

Hiervoor is wel muntgeld nodig, want pin apparatuur is niet aanwezig. Niets hoeft/moet.

Meld u tijdig aan voor deze activiteit in verband met vervoer heen en terug. Kosten € 5.- per persoon hierbij is de koffie/thee mét traktatie inclusief.

We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we ook buiten lekker kunnen genieten. Wel merken we nog op: niet alle ruimten van de boerderij zijn rolstoel toegankelijk.

Aanmelden: via T- 06 55508453 of e-mail:

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com

Extra inloopmiddag:

Organisatie GRIB (Groeien in Beekdaelen) organiseert op **donderdag 2 mei a.s.** in onze locatie van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag voor alle inwoners van Hulsberg en m.n. omwonenden van het Panhuys. GRIB is namens de gemeente Beekdaelen partner in uitvoering van welzijnswerk voor inwoners. Tijdens deze informele middag hoor U wat deze organisatie voor U kan betekenen, en zij horen graag van U waar u behoefte aan heeft, bijvoorbeeld: extra inloopmiddag/ ontmoetingsmogelijkheid/ tafeltje dekje/ etc. Nadat helder is wat u graag zou zien, kan dit mogelijk naar acties worden vertaald, maar dat hoort u allemaal deze middag. U bent dus allemaal meer dan welkom om van u te laten horen. Ook zullen beide dorpscoördinatoren van de gemeente aanwezig zijn om kennis te maken, en hun takenpakket te verduidelijken.

Kunst Kijken in "De Lange Berg":

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei staan de deuren weer open van 14.00 tot 16.00 uur, en kunt u komen kijken naar werken van de Hulsbergse Erna van Donselaar.

Zij maakt levensechte tekeningen met pastelkrijt, hierbij heeft zij veel oog voor detail en kleur. Haar werken van dieren en mensen zijn levensecht, en als je ernaar kijkt bekruipt je het gevoel dat je ze kan aanraken. Erna zal ook ter plekke laten zien welke materialen ze gebruikt, en welke techniek hiervoor nodig is. Het is mogelijk om werken aan te schaffen, of om er een in opdracht te laten maken, mogelijk een bijzonder en uniek cadeau. Tijdens deze expositie kunt u ook kijken in de overige ruimten van "De Lange Berg", en nog meer werken van andere kunstenaars bewonderen. Ook deze zijn het bekijken meer dan waard.

Bent U zelf kunstzinnig en hebt U interesse om uw werken een poos in onze locatie te laten zien, neem dan contact op met: 06 55508453 voor meer info en bijzonderheden.



**Uitvaartcentrum
van den Hout**



Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl



Aan onze lezers/adverteerders

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om een advertentie te plaatsen? Stuur dan een berichtje naar advertentie@h-clemens.nl.

We zullen dan contact met u opnemen.

en tot slot.....maar belangrijk!

Voor de volgende uitgave van de **Clemens-Klok** (tijdvak van 1 juni—28 juni) moeten kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk op 14 mei via email worden aangeleverd.

Misintenties moeten uiterlijk 21 mei worden doorgegeven!

kosten voor misintenties

Woensdag € 15,-
Weekend € 30,-

Colofon

Pastoor Dölle T 045 - 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m. T 06-39431473
Kapelaan Charles Leta s.m.m. T 06-39431465

Parochiespreekuur
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur

opgave misintenties tijdens het spreekuur
of telefonisch T 045-4051273
of per email misintentie@h-clemens.nl

Pastoor Dölle pastoor@h-clemens.nl
email parochie info@h-clemens.nl
website parochie <http://www.h-clemens.nl>
facebook parochie Parochie H. Clemens Hulsberg

kosters

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872
Mevr. Tineke Renckens T 045-4052012

betalingen

kerkbijdrage NL36 INGB 0001 0364 96
NL26 RABO 0124 1957 68
overige betalingen zoals
misintenties e.d. NL91 RABO 0124 1030 30

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens Hulsberg, mét vermelding van naam en adres.

parochieblad Clemens-Klok

Redactie parochieblad@h-clemens.nl
Bezorgservice bezorgservice@h-clemens.nl
Advertenties advertentie@h-clemens.nl

overige

Huisartsenpraktijk T 045-4051388
Huisartsenpraktijk bij spoed T 045-4051388 - 1
Centrale Huisartsenpost OZL T 045-5778844
(Na 17.00 uur en in het weekend)
Apotheek Ravensbos T 045-405 2700
Apotheek Nightcare T 045-5741004
Politie Limburg Zuid T 0900-8844
Alarmnummer T 112
WMO-Zorgloket Beekdaelen T 088-4502000
Gemeentehuis T 088-4502000
Gem. Openbare werken T 088-4502000
Rd4 T 045-5437100
Zorgcentrum Panhuys T 045-4051777
Klooster Z. vd Assumptie T 045-4058610
RK-Basisschool Hulsberg T 045-4051377
Gemeenschapshuis T 045-4051924